

Blaas de Bazuin



Nieuwsbrief juli-augustus2022

***Stichting Blaas de Bazuin** is een initiatief om de christengelovigen van Nederland (en Europa) op te roepen zich te verootmoedigen voor de zonden van de vaders, in het bijzonder voor de zonden tegen het Joodse volk door de eeuwen heen – wier bloed roept van de aarde – en die hebben uitgemond in de Shoah, de moord op meer dan zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. We zijn blij dat we u een nieuwe Nieuwsbrief kunnen sturen.*

Tachtig jaar geleden reed de eerste trein met Joden uit Westerbork naar Auschwitz

Overdenking van Gerrit Keunen

Hoewel het intussen vakantie is in Europa is het allemaal niet normaal. Europa als geheel verkeert op rand van oorlog en in Oekraïne is het onverwachts al maanden oorlog. Wat de destabiliserende gevolgen hiervan zijn op het financiële en economische vlak is nog niet te overzien. Het is duidelijk dat de oorlog in Oekraïne Europa als geheel raakt. En tegelijk zien we steeds meer problemen die dit werelddeel als geheel raken. In Psalm 105:7 lezen we: *“Hij de HERE is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde.”* Europa verkeert onder een godsoordeel want hier roept het bloed van zes miljoen vermoorde Joden al sinds de Tweede Oorlog vanuit de aarde om gerechtigheid. En allerlei Europese landen zijn bij deze moord in meer of mindere mate betrokken geweest.

Soms tekenen veranderingen zich ruim van tevoren af en krijgt de mens van Godswege vooraf een waarschuwing die bedoeld is om tot handelen te bewegen. Jozef werd geroepen om Egypte en de omliggende wereld een komende hongersnood van zeven jaar te laten overleven. Iets soortgelijks zien we wanneer in het Nieuwe Testament in Handelingen 11 de profeet Agabus door de Geest van God te kennen geeft dat er een grote hongersnood gaat komen.

In het Oude Testament in het boek van de profeet Ezechiël (vers 3:16) lezen we dat hij van Godswege tot een wachter wordt aangesteld. Als hij een woord uit Gods mond hoort dan moet hij die boodschap doorgeven en waarschuwen! Dat is een verantwoordelijke positie die aandacht, oplettendheid en gehoorzaamheid vereist. De apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 5:18 dat christenen van Godswege de bediening der verzoening is toevertrouwd. Dat is een opdracht, een verantwoordelijkheid om te staan tussen God en de mens, die als zondaar schuldig is in relatie tot zijn Schepper. Grote voorbeelden hiervan in het Oude Testament zijn Abraham en Mozes. Abraham die heel ver ging in zijn voorspraak voor de redding van Sodom en Gomorra (Genesis 18) en Mozes die tussen God en het volk in ging staan na de afgoderij met het gouden kalf (Exodus 32). Om een taak te kennen moeten we daar wel eerst inzicht in hebben. Dat betekent dat we op de eerste plaats naar God toe open moeten staan om Hem te horen spreken. Dat vereist open geestelijke oren en ogen. Daar kun je als mens om vragen (zie Jakobus 1:5).

In de Bijbel kunnen we lezen dat de gelovige mens soms ‘ziende blind en horende doof’ kan zijn. Een nadrukkelijke waarschuwing daarvoor vinden we in Jesaja 42:18-20, *“Gij doven, hoort, en gij*

blinden, slaat uw ogen op om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die Ik zend? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des Heren? Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het niet in gedachtenis, gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord.” In hoeverre is dit in onze dagen ook niet op ons, gelovigen, van toepassing die toch ook ‘knechten des Heren’ zijn? Verstaan we de ‘tekenen der tijden’ wel waar Jezus Christus in zijn dagen al dringend op wees?

Een niet te missen ‘teken’ in onze dagen is de terugkeer van het Joodse volk naar hun van Godswege voor eeuwig toegezegd land, thans de staat Israël. Het is in de geschiedenis van onze planeet nog niet eerder gebeurd dat een land, een natie, na 2.000 jaar terugkwam op de kaart. En na zijn wedergeboorte alle oorlogen en agressie heeft overleefd. Hoe geestelijk verblind kan een mens (ook een gelovige) zijn als hij, in weerwil van wat de Bijbel ons daar van te voren al over zegt, deze nu tastbare waarheid niet ziet of nog erger in ongehoorzaamheid niet wil zien. Je eigen inzicht en visie hoger stellen dan Gods Woord en Waarheid is niet anders dan moderne afgoderij. (Zie 1 Samuël 16:22-23). Geestelijk blindheid is heel gevaarlijk want als de ‘tekenen der tijden’ niet worden verstaan dan kan de mens ineens door komend onheil getroffen worden. Dan kan een mens er door worden overvallen zoals iemand door onweer kan worden overvallen wanneer de weersomstandigheden gewijzigd zijn. Dit is veelal een sluipend proces dat dan niet tijdig wordt opgemerkt. De geschiedenis laat zien hoe gevaarlijk dit is.

De snelle opkomst van de Nazi’s in Duitsland onder leiding van Hitler, leidde tot de Tweede Wereldoorlog met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. In mei 1945 lag half Europa in puin en waren ca. 60 miljoen mensen omgekomen. Nu zien we de inval van Rusland in Oekraïne. Wie via de media de ontwikkelingen in Rusland sinds de val van de Sovjet-Unie heeft gevolgd, heeft kunnen zien dat er sprake was van gekwetste nationale trots en behoefte aan een terugkeer naar de vroegere dagen. Er kan een zekere parallel gezien worden tussen de ontwikkelingen in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog en de behoefte aan een revanche aldaar, en de ontwikkelingen in Rusland sinds de val van het IJzeren Gordijn en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ook daar is een zekere behoefte aan revanche.

Gods Woord kijkt in een aantal opzichten ver vooruit in de geschiedenis van de aarde. De mens kan en hoeft niet alles te begrijpen. Hij is tenslotte maar een gast en bijwoner op de aarde. Sommige teksten hebben ons dan ook belangrijke dingen te zeggen. Allereerst dat Gods betrokkenheid en handelen op de aarde in hoge mate te maken hebben met het Joodse volk. Driekwart van de Bijbel handelt daarover. In het boek van de profeet Zacharia wordt o.a. gesproken over een verre toekomst m.b.t. het Joodse volk. In hoofdstuk 8 ziet de profeet in een visioen zwarte paarden die uitgaan naar het Noorderland. Ze worden van Godswege uitgezonden om de aarde te doorkruisen. En dan staat er van die paarden geschreven: *“Zie, die uitgegaan zijn naar het Noorderland brengen mijn Geest in het Noorderland tot rust.”* Kennelijk is daar nog een rekening te vereffenen. Voor de Joden die daar wonen staat in Zacharia 2:6-7 nog een belangrijke waarschuwing: *“Op, Op! Vlucht uit het Noorderland!, ... Op, redt u naar Sion.”* De Joden daar wordt dringend geadviseerd om naar Israël terug te keren. Dat geldt ook voor onze dagen want er komt een nieuw IJzeren Gordijn in ons werelddeel. Weliswaar bestonden in de dagen van Zacharia, waarin deze verre toekomst geopenbaard werd de huidige landen die daar nu liggen, nog niet, maar wanneer we vanuit Jeruzalem naar het noorden gaan dan komen we uit in Moskou de hoofdstad van Rusland. We houden dit voor (een deel van?) het Noorderland en zien in de geschiedenis van dit gebied veel schuld m.b.t. de Joden die daar woonden en deels nu nog wonen. Het is hier niet de plaats om daar verder uitgebreid op in te gaan maar in de 19^e eeuw onder de tsaren hadden de Joden het in die gebieden zeer slecht. En daarna, ten tijde van het communisme, was het Jood-zijn ook geen pré. We herinneren ons nog hoe het de Joden onmogelijk werd

gemaakt om dit land te verlaten om naar Israël te vertrekken. Dat werd pas mogelijk na de val van het IJzeren Gordijn. Dit had betrekking op de Joden van Europa die in de diaspora leefden.

Het Noorderland heeft echter ook een immense schuld in Bijbelse, geestelijke zin, vanwege haar opstelling en handelen t.o.v. de in 1948 opgerichte staat Israël. Bij de stemming in de VN in 1947 om het Britse mandaatgebied Palestina te verdelen tussen Joden en Arabieren stemde de Sovjet-Unie vóór. Griekenland stemde overigens als enige 'christelijke' Europese land tegen. Dat verklaart wellicht de huidige slechte financieel-economische positie van het land. Er ligt een oordeel over het land.

De Sovjet-Unie stemde in 1947 dan wel voor maar in de jaren daarna heeft het de vijanden van Israël, met name Egypte en Syrië van enorme hoeveelheden wapens voorzien die consequent tegen het Joodse volk werden gebruikt. In juni 1967 leidde dit tot de Zesdaagse Oorlog waarbij niemand had verwacht dat Israël deze opgedrongen oorlog in zo korte tijd zou kunnen winnen. Dit piepkleine land, in het centrum niet meer dan 17 km breed, met een bevolking van slechts twee miljoen, werd aan alle grenzen bedreigd in haar voortbestaan door een enorme militaire overmacht. In het verloop van de strijd kan niet anders dan de hand van de Bewaarder van Israël worden gezien. Als gevolg van de oorlog kwam na 2.000 jaar de stad Jeruzalem weer onder Joods bestuur. Dat was in de tijd van Jezus Christus al niet meer het geval. De Romeinen waren er toen de baas, vandaar de stadhouder Pilatus.

De Arabische wereld, de landen van de Arabische liga, reageerden op de gebeurtenissen van 1967 in Khartoem met de drie bekende nee's. Elke ontwikkeling tot vrede werd hiermee uitgesloten. De spanningen bleven groeien en leidden in oktober 1973 tot de Jom Kippoeroorlog, waar Israël niet op was voorbereid. Op Grote Verzoendag, de meest heilige dag van het jaar, terwijl velen in de synagoge waren, vielen Syrië in het noorden en Egypte in het zuiden de Joodse staat aan. Ten koste van grote offers en zware verliezen wist Israël tenslotte de aanval af te slaan en zelfs om te buigen tot een overwinning en zo haar voortbestaan te verzekeren. De kinderen Israëls, het nageslacht van Abraham, Izaak en Jacob, hadden het overleefd. Jacob, Israël had de worsteling met zijn vijanden met Gods hulp gewonnen. In deze oorlogen was de Sovjet-Unie op allerlei wijzen aan de kant van Israëls vijanden aanwezig. Minder bekend is dat ook andere moslimlanden een bijdrage aan deze oorlog hebben geleverd zoals een grote bijdrage door Irak en een kleine door Marokko. Europa heeft in die dagen haar hoofd zwaar met schuld beladen. Het Joodse volk vocht om te overleven en de meeste Europese landen weigerden om wapenhulp te verlenen en om landingsrechten te geven aan de Verenigde Staten voor een luchtbrug om de materiële verliezen op het slagveld op te vangen. Tenslotte was Portugal bereid om daarvoor een vliegveld op de Azoren beschikbaar te stellen. Nederland heeft in het grootste geheim geholpen met uit eigen voorraden afkomstige reserveonderdelen, munitie en de openstelling van een vliegveld in ons land voor de transport hiervan.

Europa maakt zich nog steeds schuldig met haar politiek om het land Israël te verdelen en de komst van een Palestijnse staat te bewerken. Daarmee ligt Europa op een ramkoers met de God van Israël en als gevolg daarvan nemen de oordelen toe.

In Genesis 32:28 krijgt aartsvader Jacob na zijn worsteling met de engel de nieuwe naam Israël. Jacob is Israël en in zekere zin is omgekeerd het land Israël ook te zien als Jacob. In een conflict ten nadele van aartsvader Jacob staat op zeker moment geschreven (Genesis 31:42) dat God het geding heeft beslist. Het volk Israël heeft sinds de stichting van de staat in 1948, maar in feite al veel eerder, een geding met de omliggende vijandige burenen. In dat geding zijn al de nodige oordelen zichtbaar geworden. De Sovjet-Unie is uiteengevallen, de Arabische vijanden leven in gebrokenheid. Egypte staat op de rand met een conflict met de burenen inzake de Nijl. Syrië, Irak en

Libië zijn gebroken landen. In Jemen woedt een burgeroorlog. Vele landen die Israël vijandig gezind zijn verkeren in grote problemen. Hier is de uitwerking te zien van de Bijbelse waarheid dat wie Israël zegent, door God wordt gezegend en dat wie Israël vervloekt cq slecht behandelt, zelf een vervloeking, een Godsoordeel, zal ervaren. Dit kan zich, naar Bijbels voorbeeld, op allerlei wijzen manifesteren. Dat manifesteerde zich in de Bijbelse tijden o.a. in de vorm van oorlog, burgeroorlog, vijandelijke overheersing, droogte, sprinkhanenplagen, hongersnood, ziekten, maatschappelijke ontwijking, etc. In de dagen van Mozes wilde Egypte Israël niet laten wegtrekken en we lezen in het boek Exodus welke ontzagwekkende plagen er toen over het land Egypte werden uitgestort.

Europa dat zo gezegend werd doordat er zo'n 2.000 jaar geleden al de Bijbelse boodschap verspreid werd, leeft in onze dagen met een zware schuld ten aanzien van de hemel, enigszins zoals Egypte in de dagen van Mozes. Europa heeft in strijd met de Bijbelse boodschap eeuwenlang de Joden in haar midden middels kerkelijk geïnspireerd antisemitisme vervloekt en vaak ook vermoord. De kerk werd zo een werktuig in de handen van de duivel, de geestelijke macht die het Joodse volk haat en haar vernietiging blijft nastreven. Het is overigens goed te beseffen dat de institutionele kerk als organisatievorm, hoezeer we er ook mee vertrouwd zijn, een onbijbelse constructie is. Een aan de wereld gerelateerde organisatievorm werd als kerk aan het lichaam van Christus toegevoegd. De tempel van God werd zo vermengd en verontreinigd. Dan verbaast het niet om wereldse zaken zoals macht (hiërarchie), geld, bezit (onroerend goed e.a.), heerszucht, concurrentie, etc. met alle verderfelijke uitwerking ervan in de kerkgeschiedenis terug te zien.

Immense, torenhoge kathedralen waren de materiële verschijningsvorm van de kerk in de dagen waarin de Inquisitie met martelingen en moord op andersdenkenden, met het kruis in de hand, meende het koninkrijk van God te moeten verdedigen. Welk een gruwelen zijn er in het verleden over o.a. de Joden uitgestort. Ook de bekende kerkhervormer Luther heeft zich in zijn latere jaren zeer antisemitisch uitgelaten. Deze geschiedenis overziende hoeft het ons dus niet te verbazen dat er in het 'christelijke' Europa een voedingsbodem bleek te bestaan die uiteindelijk tot de moord op zes miljoen Joden heeft geleid, waarvan ruim 100.000 uit Nederland. De Sjoa, de holocaust, is om het zo te noemen een in de hemel nog openstaande rekening onder de noemer bloedschuld. Dit thema en de daaruit voor Europa voortvloeiende ontwikkelingen en Bijbelse oordelen zijn nader benoemd in de in 2019 verschenen brochure "Blaas de Bazuin. Europa, Nederland en de moord op zes miljoen Joden. Een oproep om te verootmoedigen". Het getal zes miljoen ontstijgt het menselijk voorstellingsvermogen. Om daar enigszins een beeld bij te hebben wordt in het navolgende de aandacht gevraagd voor een onlangs verschenen boek over één aspect van de Sjoa, namelijk de moord op bijna 18.000 Nederlandse kinderen.

Deel 2 van deze overdenking vindt u in de volgende Nieuwsbrief van september-oktober 2022, zo de Heere wil en wij leven.

Colofon:

Eindredactie: Herman Drost

Bestuur: Theo Koppes, voorzitter, Paul Jaeger, secretaris,
Herman Drost, Penningmeester, Joke v.d. Vliet, algemeen adjunct

Postadres: Magistratenveld 3, 7327 LC te Apeldoorn

Email: info@blaasdebazuin.nl **WEBSITE:** www.blaasdebazuin.nl

Giften: NL66 SNSB 0937 379 31 t.n.v. H. Drost (ANBI status)