

Blaas de Bazuin



Nieuwsbrief december 2020

***Stichting Blaas de Bazuin** is een initiatief om de christengelovigen van Nederland (en Europa) op te roepen zich te verootmoedigen voor de zonden van de vaders, in het bijzonder voor de zonden tegen het Joodse volk door de eeuwen heen – wier bloed roept van de aarde – en die hebben uitgemondd in de Shoah, de moord op meer dan zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog.*

Het feest van het LICHT – Chanoeka en Kerst

Sommigen van ons vieren Chanoeka, het feest van de tempelwijding, van 25 Kislev t/m 2 Tevet, dit jaar van 11 t/m 17 december,

ter herinnering aan de door G'd geschonken overwinningen aan de priesterzoon Jehoeda Ben Mattitjahoe,

meer bekend als Jehoeda HaMaccavi, Judas de Makkabeeër in de strijd tegen de hellenistische Syriërs,

die alles wat G'd in de Tora aan Israël gebiedt, op straffe van de dood hadden verboden.

Het lukte Jehoeda om na meerdere gewonnen veldslagen, iedere keer tegen een enorme overmacht,

op de dag af na drie jaar bezetting (167 – 164 v.g.j.) op 25 Kislev de stad Jeruzalem en de tempel op hen terug te veroveren.

Direct werd er begonnen met de reiniging van de tempel.

En in de tempel, zegt de overlevering, was er de menorah die acht dagen bleef branden op de olie uit een flesje zuivere olijfolie met net genoeg inhoud voor één dag.

Alle andere olijfolie was verontreinigd, dus niet geschikt voor de eredienst aan G'd.

Acht dagen waren nodig om voor nieuwe zuivere gestoten olijfolie te zorgen. Kosjer LeAvoda.

Olie voor één dag was genoeg voor acht dagen licht. Vandaar de Chanoekia, de Chanoeka-kandelaar, met acht lichtjes,

plus één, de Sjamasj, de helper, die apart staat en waarmee de andere lichten, beginnende bij een de eerste dag, en elke dag een meer, ontstoken worden.

Is het ook niet de Helper die het Licht in de wedergeboren zonen en dochters G'ds heeft ontstoken en die het in samenwerking met hen brandende houdt tot en met de achtste dag?

Is het ook niet de Helper die bij de schepping zweefde over de wateren en die de schepping begeleidt naar de achtste dag, waarin G'd alles in allen zal zijn?



Het feest van het LICHT – de menswording van Jesjoea

Na Chanoeka volgt voor velen op 25 december het feest van de geboorte van Jesjoea, het Licht van de wereld.

Waarschijnlijk is Hij geboren tijdens Soekot, het Loofhuttenfeest, en dan alsnog verwekt rond 25 kislev.

Toch nog een mooie gedenkdag. Het Woord is vlees geworden, het heeft een loofhut aangenomen, het Licht kwam in de wereld.

Eén licht was voldoende voor de verlossing van heel de mensheid. In Hem is geen duisternis. Ook satan kon in Hem niets vinden.

Eén licht is voldoende om vanaf de schepping van Adam en Chava t/m het neerdalen van het hemels Jeruzalem de hele mensheid te verlichten.

Hij was er al voor alle dingen en Hij zal er ook altijd zijn. Daar staat de acht voor: de dag van de opstanding.

's Ochtends vroeg was het graf leeg, dus in de nacht is Hij opgestaan.

Na zijn avoda, zijn dienstwerk aan G'd aan het vloekhout ten dienste van de verlossing van de mensheid, volbracht te hebben, stond Hij op uit het graf.

De eerste dag van de week is ook tegelijk de achtste dag.

De verlore schepping wordt op de achtste dag van de wereldgeschiedenis opgenomen in de heerlijkheid van G'd.

Zo zal G'd zijn alles in allen.

December 2020,

Paul Jaeger, secretaris stichting Blaas De Bazuin



Het bestuur van de stichting Blaas de Bazuin wenst u fijne en gezegende dagen. Voor 2021 hopen we dat onze liefdevolle God en Vader ons zegent in het nieuwe jaar bij het verootmoedigingswerk en dat het in Zijn ogen vrucht mag dragen. In deze donkere tijd bidden wij dat het Licht over ons zal schijnen.

Het bestuur,

Theo Koppes, voorzitter, Paul Jaeger, secretaris, Herman Drost penningmeester en joke van de Vliet, algemeen adjunct.

Colofon Stichting Blaas de Bazuin i.o. t.a.v. Herman Drost, penningmeester
Website: www.blaasdebazuin.nl
E-mail: info@blaasdebazuin.nl
Postadres: Albert Schweitzersingel 108, 3822 BX Amersfoort