

Blaas de Bazuin



Nieuwsbrief 4, augustus 2020



Blaas de Bazuin is een initiatief om de christengelovigen van Nederland (en Europa) op te roepen om zich te verootmoedigen voor de zonden van de vaders, in het bijzonder de zonden tegen het Joodse volk door de eeuwen heen – wier bloed roept van de aarde - die hebben uitgemondd in de Sjoa, de moord op meer dan zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog.

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor een wereldwijde oproep tot verootmoediging op of rond zaterdag 26 september, tijdens de tien Ontzagwekkende Dagen, de tien dagen van inkeer tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer. De oproep is uitgegaan van de Amerikaanse Joods-Messiaanse voorganger Jonathan Cahn. Zijn oproep houdt in dat gelovigen zich op die dag, of op een ander moment in die dagen, verootmoedigen voor de zonden en ongerechtigheden van hun eigen land en volk. Deze verootmoedigingsoproep is breder dan de specifieke opdracht van Blaas de Bazuin, want wij zijn vooral gericht op de enorme vloek die over ons werelddeel en ons land is gekomen door de moord op 6.000.000 Joden, waaronder meer dan 100.000 Nederlandse Joden, tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar natuurlijk willen wij dit initiatief van harte ondersteunen omdat het gelovigen in ons land oproept zich te verootmoedigen voor de Here voor ons volk. Het is weer een teken dat onze

God en Vader wereldwijd bezig is gelovigen in Jesjoea op te roepen in de bres te staan in alle volken. De wederkomst van de Here Jesjoea is dichtbij.

[Oproep tot een dag van berouw en inkeer op 26 september 2020](#)



De Amerikaanse voorganger Jonathan Cahn heeft recent een oproep doen uitgaan tot wereldwijde verootmoediging en terugkeer naar God. De dag is gepland op zaterdag 26 september 2020.

We lijken op een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis te zijn aangeland als we de tekenen van de eindtijd steeds indringender zien en ervaren. We zien nu wat Gods Woord voorzegt heeft, de grote afvalligheid, het wegkeren van God. Het promoten van seksuele immoraliteit, het doden van miljoenen ongeboren baby's in een opkomende cultuur van duisternis en goddeloosheid. Op ons werelddeel ligt nog de inktzwarte vloek van de bloedschuld door de moord op 6 miljoen Joden, kinderen Israëls. Ook meer dan 100.000 Nederlandse Joden. We weten dat er een afval komt, maar ook dat God Zijn Geest wil uitstorten op alle vlees in de laatste dagen. (Hand. 2:17) Opwekking is mogelijk, maar opwekking kan alleen maar komen door verootmoediging. God zegt:

Als Mijn volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt, en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven, Ik zal hun gebeden verhoren en hun land genezen. (2 Kron. 7:14)

God spreekt hier tot Salomo als een woord voor Israël, maar het principe geldt ook voor andere volken, ook voor Nederland. Het is een opdracht aan de gelovigen in de Here Jezus om in de bres te gaan staan voor ons volk en land. Want Gods Woord is heel duidelijk in 2 Kron. 7:14. Laten we ons verootmoedigen voor de Here onze God in deze kritieke tijd van de geschiedenis van Europa en Nederland, opdat de genade van God zal terugkeren over ons land en we ons opnieuw zullen voegen naar de levengevende wetten van God. En opdat ons land niet bij de bokken maar bij de schapen gevonden zal worden bij het grote oordeel van God. (Matth. 25:31-46)

Deze dag van verootmoediging is gepland op zaterdag 26 september 2020

Van 18 t/m 28 september staan de Bijbelse tien dagen van berouw en inkeer op de kalender (18 september is de Dag van Bazuingschal, Rosj Hasjanah). De oproep is ook om die dagen apart te houden voor intensief gebed en vasten (28 september is Jom Kippoer, Grote Verzoendag.) Vanwege de coronacrisis zijn grote bijeenkomsten niet mogelijk maar wél bijeenkomsten in kleine kring en u kunt persoonlijk thuis bidden.

Cees Vork van Stichting Op de Bres

De Kerk speelt een cruciale rol in ons land, om ons te verootmoedigen, en op de bres te staan voor ons land, zodat Nederland nog een kans krijgt. Nu is de tijd van 'oordeel', van crisis, aangebroken. Als we niet luisteren, komt het oordeel op een sterkere manier terug. Maar nóg hebben we een kans. Onze opdracht is om te bidden, om profetisch te spreken, en ons land te waarschuwen. Het is een uitdaging aan ons allemaal om ons hiervoor in te zetten.

Als voorbereiding hierop heeft Cees Vork een studie opgenomen.

<https://www.youtube.com/watch?v=sNEEs5tb5P4&feature=youtu.be>

Meer informatie en het filmpje met de oproep van Jonathan Cahn kunt u vinden op:

www.de-terugkeer.nl

Initiatief in NL van: Pillar of Fire, Op de Bres en Blaas de Bazuin.

colofon

website: www.blaasdebazuin.nl

postadres: Blaas de Bazuin, Albert Schweitzersingel 108, 3822 BX, Amersfoort